

Jeugdmuziekkamp

11 & 12 JUNI 2016

We begonnen het muziekkamp door ons te verzamelen bij het voetbalveld. Daar zijn alle slaappullen in een grote bus gepakt en zijn we per auto naar de kamplocatie gereden. Dit jaar was de kamplocatie in de wei van de Familie Wijnands in Stokkum. Bij aankomst hebben we eerst een plekje in de grote tent gezocht om ons luchtbed neer te leggen en de boel een beetje te verkennen. Daarna hebben we ons buiten verzameld om te zingen voor Tom ten Brinck. Hij was die dag jarig! Aansluitend gingen we lepel- en hazenschieten (geen echte hoor...). Voordat de middagactiviteit begon kregen we broodjes met knakworst en zijn toen naar 's-Heerenberg vertrokken voor het spel 'levend ganzenbord'. Daar werden we in groepen verdeeld en moesten we veel verschillende opdrachten uitvoeren en de antwoorden dan weer bij inleveren op het plein. Als het antwoord goed was kregen we de volgende opdracht. We hebben o.a. puzzels moeten oplossen, foto's moeten maken, veel dingen moeten zoeken, ijs en chips moeten halen en nog veel meer leuke spellen. Aan het eind van de middag zijn we weer teruggegaan naar de kamplocatie en hebben daar gebarbecued. We hadden ook nog tijd voor ons zelf zodat we dingen konden doen zoals voetballen, dansen, gezelschapsspelletjes, schieten en sommigen ook lekker konden chillen/slapen. Laat op de avond moesten wij ons gaan klaar maken voor de grote spooktocht door het Stokkumse bos. Hiervoor werden we weer in groepjes gedeeld met 2 begeleiders erbij. We waren met 5 groepen. Die 5 groepen werden om en om naar het bos, een paar kilometer verderop, gebracht. Ondertussen werd er een kampvuur gemaakt waar we met z'n allen lekker omheen konden zitten. Rond 1.00 uur waren alle groepen weer terug van de geweldige en enge spooktocht. Tot diep in de nacht hebben we nog bij het kampvuur gezeten. De volgende dag, na een paar uurtjes slaap, werden we wakker gemaakt voor heerlijke vers belegde Duitse broodjes met daarbij een gekookt ei. Daarna hebben we nog even het kampvuur weer aangewakkerd en op het kampterrein nog allerlei spelletjes gedaan. Rond de middag hebben we nog als afsluiting broodjes kroket en frikandel gegeten en toen in de auto's gestapt en weer naar Megchelen vertrokken.



Jeugdmuziekkamp 2016

**Harmonie St. Caecilia
&
Schuttersgilde St. Martinus**

Megchelen



Namens de jeugd bedanken wij iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het mede mogelijk maken van dit kamp.

